

HET GELE BOEKJE

Programma 2023 – 2024



Protestantse gemeente
Driel



Vloedschuur gemeente
Heteren



Vluchtheuvel gemeente
Zetten



Protestantse gemeente
De Rank Zetten



Hervormde gemeente
Hemmen



Protestantse gemeente
De Voorhof Kesteren

Inhoud

Het VIS-seizoen is begonnen	3
1. Er slaapt een lied in alle dingen <i>samenzang</i>	4
2. Streetpastor Max <i>verdiepen en inspireren</i>	5
3. Filmcafé 1, Bewogen <i>kijken en beleven</i>	6
4. Jozef van Nazareth <i>verdiepen</i>	7
5. Filmcafé 2, <i>kijken en beleven</i>	8
6. Bibliodans <i>beleven en doen</i>	13
7. Kruisweg <i>samenkomen/verdiepen</i>	14
8. Heilige Natuur <i>verdiepen en samenkomen</i>	15
9. Stiltedag <i>verdiepen</i>	16
10. Systeem loopt vast <i>theater</i>	17
In gesprek <i>verdiepen</i>	18
Activiteiten van onze buurkerken	19

Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.

Het VIS-seizoen is begonnen

Voor u ligt de nieuwe editie van ons vertrouwde Gele Boekje. In het komende VIS seizoen bieden we u weer een keur aan activiteiten waarbij u anderen ontmoet, met hen in gesprek gaat of juist stil bent, geïnspireerd raakt, én ook letterlijk in beweging komt. Want beweging en bewegigheid staan centraal dit seizoen.

De eerste beweging is in de VIS-werkgroep zelf. We heten Bea Voskamp van harte welkom! We zijn heel blij dat zij de werkgroep komt versterken namens De Rank in Zetten. We trappen het seizoen in oktober af met een zangavond. Uiteraard is er weer tweemaal Filmcafé in Heteren. Streetpastor Max komt ons vertellen over drugsverslaafden en daklozenpastoraat. Zijn verhalen laten u niet onbewogen. Zo tegen Kerst maakt u nader kennis met Jozef van Nazareth. Woorden uit Bijbelverhalen komen via u letterlijk in beweging in Bibliodans. Verder is er een aantal activiteiten op zaterdag. In de Passietijd is er een meditatieve Kruiswegwandeling op de Kapelberg in Bergharen, en in het voorjaar een wandeling door de 'heilige natuur' o.l.v. dominicanes Marga Zwiggelaar. Stille vindt u op de Stiltedag in Driel. Het sluitstuk van het seizoen is de muzikale voorstelling 'Systeem loopt vast' van Jan Marten de Vries en zijn gezelschap, over de actualiteit, de wanhoop en de hoop rond de oorlog in Europa.

Sommige van onze aangesloten kerken organiseren ook zelf activiteiten die open staan voor iedereen die belangstelling heeft, zoals bijvoorbeeld de gespreksgroep in de Voorhof. Op de laatste pagina's van het Gele Boekje vindt u verwijzingen naar dergelijke activiteiten, en ook naar activiteiten van onze regionale bureaus in Rhenen en Elst.

Veel VIS-activiteiten bieden wij u kosteloos aan, maar zijn niet kosteloos. We zijn u dankbaar voor uw vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje, of op ons gironummer (zie achterzijde). De VISsers presenteren met trots dit nieuwe programma. Komt u ook in beweging en zien we u bij onze activiteiten?

We hopen op een boeiend seizoen met veel *Verdieping*, *Inspiratie*, en *Samenkomen!*

Namens de Regionale Werkgroep VIS,
Marijke en Trudy

1. Er slaapt een lied in alle dingen

samenzang

Er is een prachtig liedboek van de kerken met 1016 liederen. Daarnaast nog vele andere boeken met minder en meer gezongen liederen. We trekken ons terug of zijn juist bij elkaar rondom de liederen van Taizé. In de natuur, bij de mensen en bij dingen om ons heen, liederen overal. In stilte te verwerken of te delen met elkaar.

We zingen onder leiding van Mar van der Velden een mix van prachtige liederen, waaronder een lied dat hij schreef geïnspireerd door een Duits gedicht.

Begeleid door orgel, piano, saxofoons, trombone, bugel en trompet, zingen we met elkaar de liederen want.... het is jammer als ze blijven slapen.



Er slaapt een lied in alle dingen,
die daar dromen eeuwig voort,
en de wereld zou gaan zingen,
als jij 't wist, het toverwoord.

Muziek en tekst: Mar van der Velden

Deze avond staat o.l.v. Ds. Mar van der Velden, theoloog, muzikant en componist. Muzikale medewerking: Jaap van der Spek op orgel en blazers afkomstig uit het VIS-gebied en Heelsum.

Datum : donderdag 12 oktober 2023
Tijd : 20.00 – 22.00 uur
Plaats : De Rank, Zetten

2. Streetpastor Max

verdiepen en inspireren

Jesaja 58:10

wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukke gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.



We leven in een samenleving waar het recht van de sterkste geldt. Je verdient respect door het hebben van een goede opleiding en een baan met groeimogelijkheden. Een voorbeeld daarvan zijn vaak de gesprekken op verjaardagen. Herkenbaar?

Wat doe je als christen met de onpure types op straat, met de dronkaards, verslaafden op straat? Geldt Gods opdracht werkelijk voor mensen die er, soms maar niet altijd, zelf voor kiezen om zonder uitkering, zonder onderdak op straat te verblijven? Mensen die zich niet willen laten helpen?

Streetpastor Max doet zijn werk op straat, tussen deze mensen. Hij laat zich hierbij graag leiden door zijn bijzondere Reisleader, Jezus zelf. Jezus leert hem om zijn evenbeeld te herkennen in mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan alcohol, heroïne, cocaïne. Mensen die psychisch ziek zijn. Mensen die niet willen of kunnen werken, die stelen en bedriegen, zichzelf verwaarlozen en geen uitzicht meer hebben in hun leven. Hoe kun je geloof in hen stellen ook al hebben zij zichzelf al opgegeven?

Max vertelt deze avond zijn eigen levensverhaal en gaat met u in gesprek over zijn leven en werk als streetpastor in Ede.

Datum : woensdag 8 november 2023
Tijd : 20.00 – 22.00 uur
Plaats : Zendingslokaal, Hemmen

3. Filmcafé 1, Bewogen

kijken en beleven

In het eerste filmcafé wordt de film **Bewogen** getoond.

Bewogen (Noa Zevenbergen, 2021)

'Bewogen' is een onderzoek naar de vertaling van herinnering in dans. We kunnen in woorden uiting geven aan onze herinnering, maar hoe doe je dat op een fysieke manier? Door dans, muziek en gesproken woord brengt 'Bewogen' herinneringen tot leven.

In deze mozaïekvertelling worden de herinneringen van drie dansers met elkaar vervlochten. Weliswaar persoonlijke herinneringen maar met universele thema's waarin iedereen zich kan herkennen: vrijheid, verwondering, de nieuwsgierigheid van een kind en het dragen van verlies.



Met de korte documentaire 'Bewogen' wil Noa de kijker zich laten verwonderen over de (vertel)kracht van het lichaam in al zijn schoonheid, kwetsbaarheid en rauwheid.

Noa Zevenbergen, regisseur & producent 'Bewogen' verzorgt de inleiding en het nagesprek.

Datum : vrijdag 24 november 2023
Tijd : 20.00 – 22.00 uur
Plaats : De Vloedschuur, Heteren

4. Jozef van Nazareth

verdiepen



Jozef, de 'vader' van Jezus. Vaak krijgt hij een wat bescheiden rol in het geboorteverhaal toebedeeld, en zien we hem als een oude man wat op de achtergrond of in de schaduw staan. In het evangelie van Mattheüs heeft Jozef echter een hoofdrol rondom de geboorte van Jezus. In Lucas lezen we hoe Jozef met zijn zwangere verloofde de reis naar Bethlehem onderneemt. Het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus vertelt ons nog meer.

Jozef speelt in tradities, legenden en in de kunstgeschiedenis een belangrijke en sympathieke rol. Wij leren hem kennen als een sterke, verantwoordelijke en initiatiefrijke man. Enkele kunstwerken tonen bovendien dat hij niet te beroerd was om een papje te koken voor Maria of de luiers te wassen. Jozef, man van dromen, die de opdracht ontving om de vader van Jezus te zijn, en zijn gezin te beschermen. In veel landen valt Vaderdag dan ook op zijn naamdag (19 maart).

Henriëtte Bouwman, predikant van De Voorhof, en Marijke van Dijk, kunsthistoricus, zetten een welverdiende schijnwerper op Jozef en zijn rol in de evangeliën, tradities en legenden, en illustreren dit met prachtige, ontroerende en zelfs humoristische kunstwerken.

U wordt van harte uitgenodigd om nader kennis te maken met Jozef van Nazareth.

Datum : donderdag 14 december 2023
Tijd : 20.00 – 22.00 uur
Plaats : De Voorhof, Kesteren

5. Filmcafé 2, La fille inconnue

kijken en beleven

La fille inconnue

(Jean-Pierre en Luc Dardenne, België/Frankrijk, 2016)

De jonge, sociaal betrokken huisarts Jenny Davin werkt al een uur over. Daarom doet ze niet open als ze de deurbel van haar praktijk hoort. Kort daarop wordt een jong meisje dood gevonden. Zij blijkt degene die aanbelde. Wanhopig probeert Jenny uit te zoeken wie ze was en hoe ze aan haar einde is gekomen. Maar hoe terecht is haar schuldgevoel?

Victor Bulthuis leidt de film in en verzorgt het nagesprek.



Victor Bulthuis werkt als parochievicaris in de parochie H. Maria Magdalena (Betuwe). Daarnaast is hij publicist en poëzievertaler.

Datum : vrijdag 26 januari 2024
Tijd : 20.00 – 22.00 uur
Plaats : De Vloedschuur, Heteren

Zondag 26 mei 2024, 20.00 uur

Inloop met koffie vanaf 19:30 uur

De Voorhof, Kesteren

Theatervoorstelling



Jan Marten de Vries, Elianne Ards, Mehmet Polat

(zie activiteit 10)

Voor alle activiteiten geldt:

Voor de organisatie is het fijn als u zich opgeeft!

AANMELDINGSFORMULIER inleveren **vóór 25 september 2023**

U kunt zich opgeven via de website www.gele-boekje.nl met de knop inschrijven of u kunt dit formulier inleveren bij een van de leden van de werkgroep (zie achterzijde van dit boekje voor de adressen) of opsturen per e-mail naar aanmeldengeleboekje@gmail.com.

Zowel op de website als op het formulier kunt u aangeven aan welke activiteit en met hoeveel personen u wilt deelnemen.

Vermeld a.u.b. altijd uw telefoonnummer en e-mailadres (indien u dit heeft) in verband met correspondentie.

Nr	Aantal pers.	Datum	Onderwerp	Bijzonderheid
1		12-10-2023	Er slaapt een lied in alle dingen	zingen
2		8-11-2023	Streetpastor Max	
3		24-11-2023	Filmcafé 1: Bewogen	
4		14-12-2023	Jozef van Nazareth	
5		26-1-2024	Filmcafé 2: La fille inconnue	
6		7-2-2024	Bibliodans	dansen
7		9-3-2024	Kruisweg Bergharen	excursie
8		6-4-2024	Heilige natuur	dagprogramma
9		20-4-2024	Stiltedag	07.00 - 21.00 uur
10		26-5-2024	Systeem loopt vast	theater

Naam:.....

Adres:.....Plaats:.....

Telefoon:..... aanvraag vervoer aanbod vervoer

E-mail:.....

AANMELDINGSFORMULIER inleveren **vóór 25 september 2023**

U kunt zich opgeven via de website www.gele-boekje.nl met de knop inschrijven of u kunt dit formulier inleveren bij een van de leden van de werkgroep (zie achterzijde van dit boekje voor de adressen) of opsturen per e-mail naar aanmeldengeleboekje@gmail.com.

Zowel op de website als op het formulier kunt u aangeven aan welke activiteit en met hoeveel personen u wilt deelnemen.

Vermeld a.u.b. altijd uw telefoonnummer en e-mailadres (indien u dit heeft) in verband met correspondentie.

Nr	Aantal pers.	Datum	Onderwerp	Bijzonderheid
1		12-10-2023	Er slaapt een lied in alle dingen	zingen
2		8-11-2023	Streetpastor Max	
3		24-11-2023	Filmcafé 1: Bewogen	
4		14-12-2023	Jozef van Nazareth	
5		26-1-2024	Filmcafé 2: La fille inconnue	
6		7-2-2024	Bibliodans	dansen
7		9-3-2024	Kruisweg Bergharen	excursie
8		6-4-2024	Heilige natuur	dagprogramma
9		20-4-2024	Stiltedag	07.00 - 21.00 uur
10		26-5-2024	Systeem loopt vast	theater

Naam:.....

Adres:.....Plaats:.....

Telefoon:..... aanvraag vervoer aanbod vervoer

E-mail:.....

Uit de film 'Bewogen'



Filmcafé 1, 24 november 2023

(zie activiteit 3)

Voor alle activiteiten geldt:

Voor de organisatie is het fijn als u zich opgeeft!

6. Geloof in beweging

beleven en doen

Uiting geven aan je gevoel, aan je geloof, via je lijf. Kan dat? Jazeker!

Susanne de Jong-Tennekes is theologe en opgeleid in dans en bewegingsexpressie. En ze gaat met ons dansen! "Dansen is een heerlijke manier om uit je hoofd en in je lijf te komen", zegt ze, "zeker als je niet hoeft na te denken welke dansspasjes je moet volgen omdat je vrij bent om helemaal te bewegen zoals jij wilt. Zeg 'ja' tegen de beweging die al in je zit. En maak je niet te veel zorgen over hoe het er uit ziet. De beweging die je van binnenuit maakt, is eigenlijk de mooiste die er is." Susanne begeleidt ons in het warm en los maken van ons lijf. Zij verduidelijkt: "We werken met een prachtig beeld uit Psalm 1. Daarin wordt een gelukkig mens vergeleken met een boom, die wortelt waar water stroomt." We proberen al dansend te putten uit onze eigen, innerlijke bron, zodat je misschien even 'uit de tijd' bent en tegelijkertijd meer dan ooit 'in het nu'.

Susanne de Jong-Tennekes maakt deel uit van 'de Zevende Hemel', een collectief van creatievelingen op het gebied van spiritualiteit en geloof. Ze is geestelijk verzorger in een zorginstelling in Utrecht en heeft daarnaast een praktijk in haptotherapie. Dansen brengt haar dichter bij zichzelf en dichter bij de bron van leven.



NB Deze workshop is geschikt voor jong en oud, fit en minder fit!

Datum : woensdag 7 februari 2024
Tijd : 20.00 – 22.00 uur
Plaats : De Vluchtheuvel, Zetten

7. Kruisweg

samenkomen/verdiepen

In de afgelopen jaren is er in het programma van VIS op aandacht geweest voor Kruiswegen. Op de tweede zaterdag in maart is er gelegenheid een Kruisweg te bidden, zoals het ooit de bedoeling was van Kruiswegen. Een Kruisweg bidden betekent lopen langs 14 staties die de Kruisweg van Jezus verbeelden vanaf zijn gevangenneming tot zijn graflegging. Bij iedere statie wordt stil gestaan.

Bij elke statie is een korte lezing, een gebed, een lied en stilte. De Kruisweg bidden is een meditatieve wijze om dichtbij de kruisweg van Jezus te komen en deze te verbinden met ons eigen leven.



In Bergharen is de dichtstbijzijnde Kruisweg buiten met staties van Jac Maris (1900-1996). De staties staan in een grote cirkel op de Kapelberg rond een kapel die aan Maria is gewijd. Verspreid over het jaar zijn hier diverse vieringen. De Kruisweg wordt er ieder jaar ook op Goede Vrijdag gelopen. We verzamelen bij de kapel, Molenweg 55, Bergharen.

Ds Ella Kamper leidt deze middag. Zij is predikant van Protestantse Gemeente Driel en de Vloedschuurgemeente.

Datum : zaterdag 9 maart 2024
Tijd : 14.00 uur
Plaats : Kapel, Molenweg 55, 6617 BC Bergharen

8. Heilige Natuur en ecologische bekering

In 2022 publiceerde de beroemde Britse theologe Karen Armstrong haar boek *De heilige natuur. Hoe we de relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen*. In een tijd van klimaatpessimisme probeert zij een tegengeluid te geven. Zij gaat in haar boek uit van de gebroken relatie van de Westerse mens met de natuurlijke omgeving. Volgens Armstrong komt deze gebrokenheid onder andere voort uit het idee dat de mens boven de schepping staat en de aarde moet onderwerpen.



In haar boek probeert zij, ook vanuit andere tradities, een antwoord te formuleren op deze huidige crisis. Daarvoor is een verandering in voelen, denken en handelen noodzakelijk.

Deze dag staat het boek van Armstrong centraal. In de ochtend gaat Marga Zwiggelaar in op het boek van Armstrong en legt zij een verband met andere initiatieven vanuit het christelijk perspectief (Groene Kerken, Laudato Sí etc.). We gaan met elkaar in gesprek over wat de zogenoemde 'ecologische bekering', onze verbinding met de natuur, voor onszelf kan betekenen. Na de lunch gaan we ons daadwerkelijk verbinden met onze omgeving tijdens een wandeling van circa 1,5 uur.

Dominicanes Marga Zwiggelaar houdt zich al vele jaren bezig met natuur, milieu en klimaat, o.a. als ambassadeur voor Laudato Sí, de encycliek van paus Franciscus uit 2015 over de samenhang tussen klimaat, duurzaamheid en armoede wereldwijd.

Datum : zaterdag 6 april 2024
Tijd : 10.00 -15.30 uur, met lunch (soep wordt verzorgd)
Plaats : Zendingslokaal, Hemmen

9. Stiltedag

verdiepen

De Gemeente van Grandchamp (Zwitserland), is een zusterklooster gesticht door vrouwen uit protestantse kerken. Net als de broeders van Taizé zijn de zusters oecumenisch geïnteresseerd en komen ze uit diverse kerken en landen. De kern van hun leven is het gebedsleven (gemeenschappelijk en persoonlijk gebed en meditatie van het Woord, stilte en 'woestijntijd'). Naast het gebedsleven is het ontvangen van gasten voor retraites heel belangrijk.

De dagindeling van de zusters verloopt volgens een ritme dat gekenmerkt wordt door vaste tijdstippen van gebed, contemplatie en werken, veelal in stilte.

Wij volgen op deze stiltedag hetzelfde dagritme als de zusters. Het werken bestaat uit het bereiden van de maaltijd en een creatieve activiteit. In de middag is een Lectio Divina (bijbellesing) en een stilte-wandeling. Na de avondmaaltijd is er een meditatie.



De hele dag stilte? Soms lukt dat niet en kan het belangrijk zijn om wel te spreken. Spreken kan in het verlengde liggen van de verstillings op deze dag. Er is altijd een gesprek mogelijk met de begeleiding, of al wandelend met een andere deelnemer. Het mooiste is om de hele dag mee te maken. In overleg kunt u wat later komen, of wat eerder weg gaan.

Ds Ella Kamper leidt de stiltedag. Zij is predikant van PG Driel en de Vloedschuurgemeente.

Het maximum aantal deelnemers aan deze stiltedag is 15.

Datum : zaterdag 20 april 2024
Tijd : vanaf 7.00 tot 21.00 uur
Plaats : Kerk, Driel

10. Systeem loopt vast

theater



Een keerpunt in de wereldgeschiedenis: oorlog is terug in Europa. En daarmee kou, angst en onzekerheid. Ook als we niet zelf moeten vluchten: wat staat ons te wachten? Is er nog voldoende voedsel, nog genoeg warmte? Jan Marten de Vries vraagt zich in deze voorstelling af hoe zijn moeder ondanks kou en honger concentratiekampen wist te overleven.

En Mehmet Polat vertelt hoe zijn vader zich, ouderloos, als jongetje wist te handhaven. Met liederen van Jan Marten, aangevuld met enkele van Jaques Brel, Toon Hermans, Leonard Cohen, en muziek van de in Kiev geboren componist Reinhold Glière (1875-1956). Lieder over vluchten, oorlog, donkerte en koude. En ons antwoord daarop: muziek maken, verhalen vertellen. Daar win je de wereld niet mee, maar het helpt misschien om een gevoel van rust te brengen, een stukje vrede op de vierkante meter, voor even. Een begin, geen eind.

Jan Marten de Vries – zang, piano en diverse instrumenten

Elianne Ards – cello en zang

Mehmet Polat – ud ('Turkse luit')

Datum : zondag 26 mei 2024
Tijd : 20.00 – 22.00 uur
Plaats : De Voorhof, Kesteren

PG Driel: Gespreksgroep Levensthema's

Eén keer per maand is er een gespreksgroep over een levensthema. Het gesprek gaat over wat dat thema voor ons eigen leven betekent. Er wordt een verbinding gezocht met ons geloof en met de wereld om ons heen.

De gespreksgroep is op donderdagmiddag (eerst volgende data: 5 oktober, 9 november, 14 december en 15 februari) in Ons Gebouw, te Driel. Aanmelden is niet nodig.

PG Driel/ Vloedschuur Heteren: Meditatiecursus christelijke meditatie

In deze cursus van 5 avonden in oktober en november 2023 zoeken we aan de hand van verschillende vormen van christelijke meditatie wat meditatie voor ons dagelijks leven kan betekenen. De cursus is zowel voor mensen die nog niet eerder hebben gemediteerd als voor mensen die al ervaring hebben met meditatie.

De cursus wordt gegeven op donderdagavond 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november en 30 november van 20.00 – 21.00. Plaats is nog onbekend. Opgave bij ds. Ella Kamper (p.kamper@hetnet.nl)

Gespreksgroep in De Voorhof Kesteren,

Gespreksgroep rond de Tora boeken van opperrabijn Jonathan Sacks (1948-2020). Vorig seizoen werden passages uit het boek 'Genesis' gelezen. Het komende seizoen zullen we 'Exodus' gaan lezen. 'Exodus' gaat over de geboorte van een natie, over de principes die het volk tot eenheid moeten maken: vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Per toerbeurt bereiden de deelnemers zelf een bijeenkomst voor naar aanleiding van een of meerdere paragrafen uit het boek. *De bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagmiddagen 27 september, 11 en 25 oktober, 15 en 29 november van 15.00 - 17.00 uur. Locatie: Voorhof. Informatie en opgave:*

Marijke van Dijk: ateliermarijke@gmail.com, 06-12195936
Grada van Harten: gharten@xs4all.nl, 0488-481156

Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1, 3911 EA Rhenen

Geloof en een hoop zonnepanelen. Een vrolijke voorstelling van verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek. Met verhalen en liedjes wordt de schepping gevierd, zorg over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. *Zondag 15 oktober 2023, 19.30 uur.*
Entree: € 7,50

Hildegard von Bingen – heling naar lichaam en ziel. Een avond o.l.v. Ds. Inge de Jong – Baerends, met woorden, rust, overgave, muziek, beeld en meditatie. *Woensdag 24 januari, 20.00 uur.*

Misdaad, straf en mededogen. Ds. Nico van Tellingen over het gevangenispastoraat. *Woensdag 7 februari, 20.00 uur.*

Het gehele programma van de Ontmoetingskerk kunt u vinden op: www.pknrhenen.nl/ontmoetingskerk/ onder 'Ontmoetingskerk' → 'TOV programma'. **Aanmelden voor activiteiten:** tov@pknrhenen.nl

Protestantse Gemeente Elst, Sint Maartenstraat 32B, 6661 DA Elst (Gld)

De Protestantse Gemeente Elst biedt door het jaar heen een afwisselend programma in het kader van Vorming en Toerusting. U vindt het op de website www.pg-elst.nl, onder 'actueel' → 'agenda'. Alle activiteiten staan daar onder hun eigen kleur, die u kunt aanklikken voor meer informatie. Tevens liggen er folders in uw eigen kerk.

U bent van harte welkom bij onze burenen. En uiteraard zijn de burenen net zo welkom bij ons!

Wetenswaardigheden

Dit programma gaat uit van:

- Protestantse gemeente Driel
- Vloedschuur gemeente Heteren
- Vluchtheuvel gemeente Zetten
- Protestantse gemeente De Rank Zetten
- Hervormde gemeente Hemmen
- Protestantse gemeente De Voorhof Kesteren

Locaties waar de activiteiten plaatsvinden:

Driel:	Ons Gebouw	Ausemsstraat 3	6665DL	026-4722849
Heteren:	De Vloedschuur	Kerklaan 4a	6666HP	026-4720077
Zetten:	Vluchtheuvelkerk	naast Bakkerstraat 15	6671 AA	
Zetten:	De Rank	Hoofdstraat 3	6671CB	0488-454642
Hemmen:	Zendingslokaal	Kerkplein 3	6672LB	0488-451862
Kesteren:	De Voorhof	Nedereindsestraat 30c	4041XG	0488-482606

Website: www.gele-boekje.nl
e-mail: aanmeldengeleboekje@gmail.com

Bankrekening: NL54INGB0000456500
t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren

Leden van de Regionale Werkgroep Verdiepen, Inspireren,
Samenkomen (VIS):

- Hans Brinkman (026-3340915) Protestantse gemeente Driel
e-mail: v-en-t@pkndriel.nl
- Foluke Quist - Wessel (06-25401772) Vloedschuurgemeente Heteren
e-mail: foluke.quist@gmail.com
- Bea Voskamp (06-24982302) Protestantse gemeente De Rank, Zetten
e-mail: andreenbea@kpnmail.nl
- Trudy Bennis - de Jager (06-14539250) Hervormde Gemeente Hemmen
e-mail: trudybennisdejager@gmail.com
- Marijke van Dijk (06-12195936) Protestantse gemeente De Voorhof Kesteren
e-mail: ateliermarijke@gmail.com